

Tisdag 2 november 2021

Tacksamhet över vad dopet är har präglat mina tankar i flera veckor. I söndags fick jag äntligen göra det, på uppdrag av Jesus själv, som Kristi tjänarinna döpte jag en ung man i faderns, sonens och i den helige Andens namn. **Kanske blir det aldrig större än så.** Det Gud själv gör i dopet och i nattvarden är ett mysterium, det bästa, helighet på riktigt. Smakar fortfarande på ordet sakrament och tycker verkligen om det. Sakrament, Gud gör något större än vad vi kan ana, tänka och förstå.



I måndags väcktes jag till beskedet om en tragiskt bilolycka i Hultafors. Vi ingår tyvärr inte i den POSOM grupp som Borås Stad sammankallar vid denna typ av händelser, därför fick vi ingen information därifrån. Men tillsammans med Amazing Garage, församlingens ordförande och församlingens omsorgsgrupp bestämde vi att kyrkan skulle hållas öppen för ljuständning och samtal. Vi kommunicerade vår närvaro via sociala medier och gensvaret var stort. Det kändes som om att vi fick vår kyrka på riktigt. 15 ungdomar kom, åt, spelade pingis, kramades och var med oss i en lugn samling i kyrksalen som pågick i nästan en hel timma. Vilken nåd och vilken välsignelse det här blev för vår församling. Stort Tack till Er som var med och hjälpte till, så att kvällen kunde genomföras.



Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: [sjömarkenkyrkan](#)
Instagram: [@sjömarkenkyrkan](#)
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

En god vän skickade en låt till mig idag på förmiddagen. Den talar om **nåden i namnet Jesus**, om att det inte handlar om oss, utan om honom som dog på ett kors för vår skull. Låten heter **Vilar i din nåd**, [du kan lyssna på den här](#).

Onsdagen den 3/11 kl. 13.00 - 18.00 är det Mötesplats, Sjömarken.

Imorgon räknar jag med att vi kommer hinna prata mycket. Barncaféet är inställt på grund av smittspridningen av RS viruset. Vi kommer prata om vad församling är, vem Jesus är och varför vi vill följa honom. Vid 17 tiden avslutar vi Mötesplatsen med bön vid ljusbäraren. Välkomna till Sjömarkenkyrkan. Tag med den du tror behöver gemenskapen, tag med samtalsämnen och böneämnen. I församlingens gemenskap bär vi varandra och det vi var och en står mitt i. Välkomna!

På söndag den 7/11 är det gudstjänst. Traditionsenligt tänder vi ljus för dem som avlidit under året. Det blir även parentation för Sigurd Bredberg som avled i förra veckan. Lennart Røjås predikar, Tine Røjås sjunger och Leif Engdahl leder gudstjänsten.

Vad händer framöver?

Om du vill veta vad som gäller, hur vi ses och när, håll dig uppdaterad via församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se


Oro, ångest, ensamhet.

Behöver du eller någon i din omgivning samtala enskilt?

Församlingens pastor Anna-Karin Ryberg finns tillgänglig för vägledande och själavårdande samtal.

Ring 033/25 41 96, så bestämmer vi ett sätt, en plats, en tid som passar oss båda.

Vill du maila, så använd adressen: pastor@sjomarkenkyrkan.se

	<p>Herren Välsignar dig och beskyddar dig</p> <p>Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd</p> <p>Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid</p> <p>I Faderns Sonens och den heliga Andens namn</p> <p>Amen</p>
--	--

#pastorannakarinn

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjomarkenkyrkan
Instagram: @sjomarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se